



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 18 juni, 19.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
voortzetting en dankzegging
Heilig Avondmaal

In deze avonddienst beginnen we met de voortgezette viering van het Heilig Avondmaal. De dienst staat verder in het teken van dankzegging voor het Avondmaal. We denken na over een tekst uit Efeziërs 2 vers 14. Het thema luidt: 'Weg met de muren!'.

(Alle liederen zijn uit het Liedboek 2013)

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 68: 7

Stilte gebed, votum en groet

Gebed om Gods zegen over het sacrament

Zingen van de geloofsbelijdenis (Lied 340b; staande)

Inleidende woorden over het Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 389: 1, 2, 3 (melodie Psalm 134)

Avondmaalviering

Zingen: Lied 389: 4 (melodie Psalm 134)

Gebed van dank voor het Avondmaal

en om zegen over de bediening van het Woord

Schriftlezing: Efeziërs 2:11-18 (NBV21)

Zingen: Psalm 72: 1, 2, 6

Verkondiging over vers 14: "Weg met de muren!"

Zingen: Lied 836: 2, 4, 5

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging Inzameling van onze gaven:

1. Avondmaalproject Noodhulp Jemen; 2. Kerk

Zingen: Lied 1010: 1, 2, 3

Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen



Bijbellezing: Efeziërs 2:11-18 (NBV21)

¹¹Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – ¹²bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. ¹³Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. ¹⁴Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken ¹⁵en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede ¹⁶en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. ¹⁷Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: ¹⁸dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

Liederen zondag 18 juni, 19.00 uur:

Psalm 68: 7

God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,

zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

Lied 389: 1, 2, 3 – 4 (melodie Psalm 134)

1 Het brood dat ons voor ogen

staat, en zich geduldig breken laat,

is Uw gedaante, lieve Heer,

Gij daalt als manna in ons neer

3 Uw bloed, het raakt de lippen aan,

de deurposten van ons bestaan,

de dood gaat aan ons hart voorbij,

o Lam van God, U loven wij.

2 De beker die de ronde doet,

het is de omloop van Uw bloed

het spreekt van een geheimenis,

Uw hartslag die ons leven is.

4 Gij Die een broodhuis voor ons zijt,

een wijngaard die het hart verblijdt,

Heer Jezus, Die ons drenkt en voedt,

Gijzelf zijt onze overvloed.

Psalm 72: 1, 2, 6

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2 Zolang de zon des daags zal
rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,

hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

6 Bloeië zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Lied 836: 2, 4, 5

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Lied 1010: 1, 2, 3

1 Geef vrede, Heer, geef
vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef
vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef
vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

