

## ORDE VAN DIENST

**Datum: 13 augustus 2023, 9.30 uur, Open Hof**

**Voorganger: ds. Gerdina Loeve**

**Thema: Aan tafel!**

Welkom

**Aanvangslied:** Psalm 118: 1

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Dit zij het lied der priesterkoren;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Moment van stilte

Bemoediging en groet:

V: Wij worden geholpen door de EEUWIGE

**A: die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**A: en ons nooit loslaat**

V: Voor het oog van dat wat tegen ons is

**A: nodigt U ons aan tafel**

V: de EEUWIGE wist de tranen van ons gezicht

**A: wij mogen juichen en blij zijn: Hij heeft ons gered!**

V: ...

door de heilige Geest

**A: Amen**

Drempelgebed

**Lied:** Psalm 118: 9

Dit is de dag, die God deed rijzen,  
juicht nu met ons en weest verblijd.  
O God, geef thans uw gunstbewijzen,  
geef thans het heil door ons verbeid.  
Gezegend zij de grote koning  
die tot ons komt in 's Heren naam.  
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,  
wij zegenen u al tezaam.

Inleiding op de dienst – Aan tafel!

**Lied:** Voor ieder van ons een plaats aan de tafel  
(youtube filmpje)

Gebed om de Heilige Geest

**Kinderlied:**

Dank U voor deze nieuwe morgen  
dank U voor deze nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

Dank U voor kind'ren op de camping,  
dank U voor spelen met plezier.  
Dank U voor alle mensen met wie  
ik het leven vier.

Moment met de kinderen

**Wegzendinglied:**

Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed.  
God laat Zijn licht hier stralen.  
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden  
met plaatjes en een lied:  
zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.

Gedicht naar Psalm 23 – Huub Oosterhuis

**Lied:** Psalm 23b: 4

De Heer is mijn Herder!  
In 't hart der woestijn  
verkwikken en laven  
zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.

Lezing: Lucas 5: 27-32

<sup>27</sup>Daarna vertrok Hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: 'Volg Mij!' <sup>28</sup>Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem. <sup>29</sup>Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. <sup>30</sup>De farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' <sup>31</sup>Maar Jezus antwoordde: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; <sup>32</sup>Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars.'

**Lied:** 863: 1, 2, 3

Nu laat ons God de Here  
dankzeggen en Hem eren,  
want goed zijn alle dingen  
die wij van Hem ontvingen.

Want lijf en ziel en leven  
heeft ons de Heer gegeven.  
Hij zal ze ook bewaren  
in allerlei gevaren.

Een arts is ons gegeven  
die zelve is het leven:

Christus, voor ons gestorven,  
heeft ons het heil verworven.

Lezing: Lucas 19: 1-6

<sup>1</sup>Jezus ging Jericho in en trok door de stad. <sup>2</sup>Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. <sup>3</sup>Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. <sup>4</sup>Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. <sup>5</sup>Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven.' <sup>6</sup>Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

**Lied:** 863: 4, 5, 6

Hij heeft aan ons vergeven  
de schuld en schenkt ons leven.  
Bij U, o God, bezitten  
wij schatten ongeweten.

Wij bidden U, Algoede:  
wil altijd ons behoeden;  
de kleinen en de groten,  
houd ze in uw hart besloten.

Bewaar ons in uw waarheid,  
geef ons op aarde vrijheid,  
met alle mensen samen  
uw rijk, Heer, te beamen.

Lezing: Lucas 24: 28-31

<sup>28</sup>Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. <sup>29</sup>Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.' Hij ging met hen mee en bleef bij hen. <sup>30</sup>Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. <sup>31</sup>Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik.

We luisteren naar **lied** 567 Hij onthaalde ons aan tafel – gezongen door het Vocaal Theologisch Ensemble (youtube filmpje)

Woorden ter overweging

Muzikaal intermezzo

**Lied:** 531: 2, 3

Jezus die langs de straten kwam

en tollenaars terzijde nam:  
k Wil in uw woning wezen  
voor nu en voor nadezen,  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en neemt ook u terzij of mij  
en vraagt ons, Hem te geven  
de rijkdom van ons leven.

Christus die door de wereld gaat  
verheft zijn stem niet op de straat,  
Hij spreekt ons hart aan, heden,  
en wenkt ons met zich mede.  
En lokt ook nog zoveel ons aan,  
tot wie zouden wij anders gaan?  
Hij heeft en zal ons geven  
alles, het eeuwig leven.

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

*De kinderen komen terug uit nevendienst en oppas*

Collecte:

- Diaconie
- Kerk

**Slotlied:** Woord dat ons oproept om te leven  
(melodie 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen)

Woord dat ons oproept om te leven,  
woord van de Heer, dat leven geeft.  
Licht dat aan ieder is gegeven,  
die in het spoor van Jezus leeft.  
Dat woord wil licht zijn op de wegen,  
die mensen gaan – hun leven lang.  
Dat woord komt telkens ons weer tegen,  
houdt ons geloven aan de gang.

Woord van de Heer, wij willen horen  
met oren die gehoorzaam zijn.  
Laat niets en niemand ons bekoren:  
weest U ons brood en onze wijn.  
Zodat wij verder kunnen leven  
het leven zoals U dat vraagt:  
geen leven van om niemand geven,  
maar leven dat een ander draagt.

Zegen en **gezongen Amen**