



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 20 augustus, 9.00 uur
Voorganger: proponent
M. Eikelenboom-den Uijl

Bij deze kerkdienst:

- De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
- De inzameling van onze gaven is bij de uitgang (offerkist), of via de digitale link of collectepotjes thuis. Fijn als u/jij blijft meedoen!
- Er zijn deze zondag crèche en kinderkerk. Welkom!

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 20 AUGUSTUS, 9.00 UUR

Voorganger: proponent M. Eikelenboom-den Uijl, Lopikerkapel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 314: 1, 2 en 3

Stil gebed - Bemoediging

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 868: 1, 2 en 4

Gebed bij de opening van het woord

Kindermoment

Kinderlied: Lied 923: 1, 2 en 3

1e Schriftlezing (lector): Jona 2: 1-11

Zingen: Lied 512: 1 en 2

2e Schriftlezing (lector): Matteüs 14: 22-33

Zingen: Lied 512: 4, 5 en 6

Preek

Zingen: Hemelhoog lied 16

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging collecten: 1. Voedselbank Lansingerland 2. Kerk

Slotlied: Lied 835: 1 en 4

Wegzending en zegen (beanwoord met gezongen 3x amen)



1^e Schriftlezing: Jona 2: 1-11 (NBV21)

¹De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. ²Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:

³In mijn nood riep ik de HEER aan en Hij antwoordde mij.

Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp –
U hoorde mijn stem!

⁴U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven, zwaar sloegen uw golven over mij heen.

⁵Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.

Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen.

⁶Het water sneed mij de adem af. Muren van water hebben mij omgeven, met wier is mijn hoofd omwonden.

⁷Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot.

Maar U trok mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God!

⁸Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik U aan, HEER, en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel.

⁹Zij die armzalige goden vereren, verlaten U, trouwe God,

¹⁰maar ik zal mijn stem in dank verheffen en U offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!

¹¹Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het droge.

2^e Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33 (NBV21)

²²Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. ²³Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. ²⁴De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. ²⁵Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. ²⁶Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 'Een geest!' en schreeuwden het uit van angst. ²⁷Meteen sprak Jezus hen aan: 'Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!' ²⁸Petrus antwoordde: 'Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.' ²⁹Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. ³⁰Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' ³¹Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' ³²Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. ³³De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: 'U bent werkelijk Gods Zoon!'

LIEDEREN ZONDAG 20 AUGUSTUS, 9.00 UUR

Lied 314: 1, 2 en 3

1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

Psalm 121: 1 en 4

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Lied 868: 1, 2 en 4

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejagent.



Kinderlied: Lied 923: 1, 2 en 3

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat, klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, dat je had verborgen in de zwarte grond, en waaruit een grote boom ontstond.

2 Wil je wel geloven het begin is klein, maar het zal een wonder boven wonder zijn;

Lied 512: 1 en 2 - 4, 5 en 6

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

2 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

4 al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud,

Hemelhoog lied 16

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

Lied 835: 1 en 4

Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint, als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. als je een geloof hebt als een mosterdzaad, groeit de liefde uit boven de haat.

maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep ik uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht.

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.

In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.