



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 10 september, 19.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
voortzetting en dankzegging
Heilig Avondmaal

In deze avonddienst beginnen we met de voortgezette viering van het Heilig Avondmaal. De dienst staat verder in het teken van dankzegging voor het Avondmaal.

(Alle liederen zijn uit het Liedboek 2013)

Orgelspel - Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84: 3, 6

Stilte gebed, votum en groet

Gebed om Gods zegen over het sacrament

Zingen van de geloofsbelijdenis (Lied 340b; staande)

Inleidende woorden over het Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 381: 2, 4

Avondmaaltviering

Zingen: Lied 381: 5, 6

Gebed van dank voor het Avondmaal
en om zegen over de bediening van het Woord

Schriftlezing: Efeziërs 6: 10-20 (NBV21)

Zingen: Psalm 91: 1, 2

Verkondiging: *“De goede bewapening
voor je leven als christen”*

Zingen: Lied 912

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging Inzameling van onze gaven:

1. Avondmaalproject Noodhulp Jemen; 2. Kerk

Zingen: Lied 415: 1, 2

Zegen, beantwoord door
het zingen van **Lied 415: 3**

Orgelspel

Bijbellezing: Efeziërs 6:10-20 (NBV21)

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken, waarvoor ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, zoals mijn plicht is.

Toelichting bij het thema:

“De goede bewapening voor je leven als christen”

We lezen deze dienst nog een keer uit Paulus' brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6:10-20. Over een wapenrusting gaat het, een soort harnas met alles er op en er aan, zoals Romeinse soldaten dat hadden. Paulus past dat toe op het leven als christen. Er is een strijd te strijden. Tal van verleidingen proberen ons van de weg met Jezus af te halen, de groter verleider satan voorop. Hoe je dan standhoudt?

Het is een mooi onderwerp in een kerkdienst die mede in het teken staat van dankzegging voor het Heilig Avondmaal. We hebben zoveel ontvangen aan liefde en goedheid van God door het offer van onze Heer Jezus. Daaraan gepaard klinkt dan ook de oproep om onze levenspraktijk vorm te geven naar zijn voorbeeld. We laten ons vanavond de weg wijzen vanuit een Bijbelgedeelte dat ons daartoe bemoedigt en toerust!



Liederen zondag 10 september, 19.00 uur:

Psalm 84: 3, 6

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte
wegen.

Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als
schild,
zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Lied 381: 2, 4 – 5, 6

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.



Psalm 91: 1, 2

Heil hem wien God een plaats
bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Lied 912

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze
sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Lied 415: 1, 2 - 3

1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,

God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!