

**Liturgie 'Samen Jong dienst
Kerkdienst zondag 19 november,
wijkgemeente Dorpskerk, 10.45 uur**

Thema: 7 redenen om niet te bidden
Voorganger: ds. Wim de Bruin
Koster: Henny Maasland
Muziek: Kees de Bruin

Welkom bij de deur

- * Voor de dienst muziek:
eigen keuze door Kees de Bruin
- * Afkondigingen en woord van welkom
- * Aanvangslied door allen: Opwekking 573
Hij regeert (Heer, U bent welkom)
- * Stilte voor God en elkaar
- * Gods belofte en groet
- * Intro op het thema: door Ronald de Gier
- * Gebed om ontferming

*Lied door allen :
Opwekking 488 Heer ik kom tot U

* Gebed om de heilige Geest

*Kindermoment en kinderlied: Mijn God is zo g-o-e-d
<https://www.youtube.com/watch?v=IYz5PjwzXE4&list=PL685D87652BDB13CF>

* Bijbellesing (NBV) door Eva: Matteüs 6: 5-8 en Daniel 6: 8-12 (NBV21)

*gedeelte 1 overdenking
'7 redenen om niet te bidden'

* Lied door allen: Opwekking 687
Heer leer mij uw weg

* gedeelte 2 overdenking
'7 redenen om te bidden'

* Lied door allen: Opwekking 834 Door gebed

* Dankgebed, voorbeden, stil gebed

* Lied door allen: Opwekking 136,
Abba, vader, u alleen

* Zegen (met samen gezongen 1x amen)

* Collecte: bij de uitgang staan mandjes
en er kan ook online gedoneerd worden

NIET BIDDEN, WANT:



WEL BIDDEN, WANT:



BIJBELGEDEELTEN 'SAMEN JONG DIENST', 19 NOVEMBER, 10.45 UUR

Matteüs 6: 5-8

5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.

Daniel 6: 8-12

8 Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat eenieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 9 Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Perzen kan worden herroepen.' 10 Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift.

11 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12 Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees.



**LIEDEREN 'SAMEN JONG DIENST',
19 NOVEMBER, 10.45 UUR**

**Opwekking 573 Hij regeert (Heer, U bent
welkom) 2x couplet en refrein**

We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Ref.

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.

Opwekking 488 Heer ik kom tot U

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
Dat als ik aan uw voeten ben,
Trots en twijfel wijken,
Voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een
arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,
Dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij Uw wil,
Zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een
arend
Dan zweef ik op de wind,

Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een
arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 687 Heer leer mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer
aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig
is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Opwekking 834 Door gebed

Door gebed wordt duisternis verlicht
Door gebed wordt onze wil op God gericht
Heer in eenheid roepen wij U aan
Ons vertrouwen is in Jezus' naam
God van liefde hoor naar ons gebed

Open de hemel poorten
Laat ons Uw woorden horen
Niet onze wil maar Uw wil
Vader, dit is ons gebed
Door gebed krijgen blinde ogen zicht
Door gebed wordt ons hart op God gericht
Heer in eenheid roepen wij U aan
Ons vertrouwen is in Jezus' naam
God van liefde hoor naar ons gebed

Open de hemelpoorten
Laat ons Uw woorden horen
Niet onze wil maar Uw wil
Vader, dit is ons gebed

Breng vrijheid en vergeving
Breng inkeer en genezing
Want U alleen brengt redding
Vader, dit is ons gebed

Roep met één stem
Tot één God
Met één doel
Om Hem te kennen

Eén stem
Tot één God
Met één doel
Om U te kennen

Eén stem
Tot één God
Met één doel
Dat Uw Liefde zichtbaar wordt

Open de hemel poorten
Laat ons Uw woorden horen
Niet onze wil maar Uw wil
Vader, dit is ons gebed

Breng vrijheid en vergeving
Breng inkeer en genezing
Want U alleen brengt redding
Vader, dit is ons gebed

Opwekking 136, Abba, vader, u alleen

Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe

Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D'uwe en anders geen
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
Laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen