



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Maandag 1 januari 2024, 10.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
Nieuwjaarsdag

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen

Zingen: Aanvangslied: Liedboek 2013, lied 513

Stilte voor persoonlijk gebed - Votum en groet

Zingen: Psalm 121: 1, 2

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 7: 1-4 en 10-16 (NBV21)

Zingen: Liedboek 2013, lied 466: 5, 6, 7

Verkondiging over Jesaja 7:14

“Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.”

**Thema: ‘Immanuel - God met ons’,
een belofte voor het nieuwe jaar**

Zingen: Liedboek 2013, psalm 46: 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Zingen: Liedboek 2013, lied 834

Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen



Bij het thema:

Weinig bijbelse teksten zijn zo misbruikt als de belofte ‘God met ons’. Soldaten van tegen elkaar vechtende landen droegen de tekst op hun koppelriem. Op geldmunten werd de tekst gedrukt. Al te menselijke plannen werden en worden ‘afgedekt’ met de overtuiging dat ‘God met ons’ is.

In Jesaja 7 – want in de Bijbel – ligt het anders. Koning Achaz en zijn volk mogen weten van de belofte ‘God met ons’. Het is de betekenis van de prachtige naam Immanuël.

Maar..., dit is de naam van een kind, een bijzonder kind, waarmee God zijn weg voor zijn volk gaat. **Zijn** weg dus! Dan kun je God niet voor jouw karretjes spannen. Wel krijg je een houvast en een perspectief mee die het leven echte zin en betekenis geven. Ook in 2024!

Schriftlezing: Jesaja 7: 1-17 (NBV21)

¹ In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. ² Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram zich in Efraïm had gelegerd, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de storm. ³ Toen zei de HEER tegen Jesaja: ‘Ga samen met je zoon Sear-Jasub op weg om Achaz te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. ⁴ Zeg tegen hem: “Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait

¹⁰ De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ¹¹ ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ ¹² Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ ¹³ Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen?’

¹⁴ Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

¹⁵ Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. ¹⁶ Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, geheel verlaten zijn.

Liederen, Nieuwjaarsdag 1 januari 2024, 10.00 uur

Liedboek 2013, lied 513

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.



Psalm 121: 1, 2

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.

Liedboek 2013, lied 466: 5, 6, 7

5. Daag op, o grote dageraad,
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

verzamel allen om U heen!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

6. Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één

7. Emmanuël, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zeggen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, ja, kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Liedboek 2013, psalm 46: 3

Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade;
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren".
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

Liedboek 2013, lied 834

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

2 Schep, God, een nieuwe geest in
mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;

3 Wees Gij de zon van mijn
bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.