

**Hervormde Gemeente Bleiswijk,
wijkgemeente Dorpskerk
zondag 26 mei 2024, 10.45 uur**

“Dubbel goed nieuws”



In deze kerkdienst doet

Brigitte Vlasblom – Sijnke

**belijdenis van het geloof
Ook ontvangt zij het teken
van de Heilige Doop**

Voorganger	: ds. Wim de Bruin
Ouderling van dienst	: Paul Lieveerse
Organist	: Piet Kooij
Koster	: Henny Maasland
Piano/percussie/zang	: Sebastiaan Rodenburg Bas Metselaar

Orgelspel - Welkom en medelingen

We zingen ons aanvangslied (met orgel): Hemelhoog 399

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!



Stilte voor persoonlijk gebed - Votum en groet

Begintekst: Galaten 5:22 *"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing."*

Zingen (met piano): Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond,
o Heer, die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou
gaan, ik weet dat U daar bent.

Refrein: Heer, U bent altijd bij
mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refrein 3x

Gebed

Moment met de kinderen: 'hoe worden druiven gemaakt?'

Kinderlied: Oke4Kids 70 (filmpje)

Refrein:

Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou. 2x

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil'ge Geest gegeven.
Refrein

Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren. *Refrein*

Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken. *Refrein*
2x

(er is kinderkerk; na de preek komen de kinderen terug in de kerk)

Bijbellezing door Mickael Vlasblom: Johannes 15:1-8 (NBV21)

¹ 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

² Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.

³ Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.

⁴ Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.

⁵ Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

⁶ Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.

⁷ Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

⁸ De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.



Zingen (met orgel): Hemelhoog 233: 1, 2, 3

1 Laat me in U blijven, groeien,
bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2 Ik kan mijzelf geen wasdom
geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

3 Nee, Heer, ik wil van U niet
scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de
mijn'!

Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar
kruis.

Verkondiging: 'Dubbel goed nieuws'

Luisterlied (met piano): Ken je mij?

Refrein:

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik
woon

Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik, niet koud en
hooghartig *Refrein*

Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend
weer
Of het vallende duister voorbij
vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik
Refrein

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is

Dat draagt wie ik ben, dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij
aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Refrein

Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn
naaktheid

Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm
ben,

Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt in mijn
diepte

Dat ik alleen dit gezicht heb, geen
ander.

Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen, door niemand
minder?

Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Refrein

OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS

In het midden van de gemeente zal Brigitte Vlasblom-Sijnke belijdenis van het geloof afleggen; ook wordt zij gedoopt.

Uitleg over belijdenis-doen

Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen bijeenroept uit alle volken. Hij brengt hen samen in de kerk van Christus. In de Bijbel wordt de kerk vergeleken met een lichaam. Van dat lichaam is Jezus Christus het hoofd. Wij mogen er leden van zijn, in levend geloof verbonden met Christus en met elkaar. Ook de Protestantse Kerk in Nederland, waarvan onze plaatselijke gemeente deel uitmaakt, is een gestalte van dit wereldwijde lichaam van Christus.

Het bijbelse teken van de opname in de gemeente is de Doop. De belijdenis van het geloof leidt ons toe naar deze Doop, of vormt – wanneer wij als kind zijn gedoopt – het persoonlijke antwoord op onze Doop. Onze Doop als klein kind drukte uit dat Gods beloften altijd vooropgaan en dat Hij trouw is van generatie op generatie. Met onze geloofsbelijdenis nemen we persoonlijk, openlijk en bewust, onze plaats in de gemeente in.

Met blijdschap zijn we vandaag getuige van het 'ja'-woord dat Brigitte Vlasblom-Sijnke in het midden van de gemeente wil uitspreken. Daarop zal zij het teken van de Heilige Doop ontvangen. We zijn dankbaar hoe Brigitte in een heel mooi proces naar deze keuze is toegegroeid. En hoewel ze al jaren actief deel uitmaakt van onze gemeente, zijn we blij dat ze nu ook als belijdend lid haar plek inneemt.

Laten wij haar omringen met de liefde van Christus, zodat zij zich ook als belijdend lid opgenomen zal voelen in de gemeenschap van de kerk: bij de viering van het Avondmaal en alle andere vormen, waarin de verbondenheid met Christus en met elkaar gestalte krijgt.



Beantwoording van de belijdenisvragen

(Brigitte en haar gezin komen voor in de kerk staan)

Brigitte, opdat de gemeente jouw belijdenis van het geloof mag horen, vraag ik je om eerlijk te antwoorden op de volgende vragen:

1. Belijd je te geloven in God de Vader, de almachtige Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest, de Trooster die Gods gaven uitdeelt?
2. Ben je bereid om in heel je leven Jezus Christus te volgen als jouw Verlosser en Leidsman, door te leven uit Gods liefde en te doen wat Hij heeft opgedragen?
3. Wil je van harte bij de kerk van Jezus Christus horen, en als een levend lid naar de jou geschonken gaven met blijdschap meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Wat is daarop jouw antwoord?

Bediening van de Heilige Doop

Handoplegging, zegen en een persoonlijke tekst

Een vraag aan de gemeente

Gemeente, wilt u Brigitte, die zojuist belijdenis van het geloof hebben afgelegd, naar uw vermogen helpen om te groeien in dit geloof en om Christus samen met u na te volgen?

Als gemeente antwoorden we: **"Ja, van harte"**

Als bemoediging voor Brigitte en als bevestiging van onze belofte haar te steunen, zingen we Brigitte (staande) toe: Psalm 134: 3 (oude berijming; met orgel)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';

Zijn gunst uit Sion u bestraal'.

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:

Looft, looft dan aller heren HEER'!

Ouderling van dienst Paul Lieverse overhandigt Brigitte een herinnering aan haar belijdenis en doop.

We zingen (met piano): Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein :Here Jezus, neem mijn
leven, ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier".
Refrein

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging collecten:

1. Diaconie 2. Kerk 3. (deurcollecte) Onderhoud gebouwen

Zingen (staande; met orgel): NLB lied 913: 1, 3, 4

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden drager
met een rustig, kalme moed!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe hander
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen (staande), beantwoord met 3x gezongen 'amen' Orgelspel

Na afloop van de dienst is er in De Rank gelegenheid om Brigitte te begroeten en Gods zegen toe te wensen. Koffie, thee en limonade staan klaar. Welkom om na- en bij te praten!

